



The Walking Sixties

Opgewekte animatie voor feesten, recepties, vergaderingen. Ze doen het akoestisch en Mobiel. Dit vrolijke duo of trio staat voor FUN en VERBAZING. Met opgewekte dertelheid strooien ze een muzikaal kleuren- en geurenfeestijn in het rond, dat zich voor uw verbaasde ogen ontplooit. Uit de nevels van de verbeelding duiken ze op waar het feest is : de kleurrijke en psychedelische figuren van The Walking Sixties.

Ze amuseren de mensen met muziekjes uit de Golden Sixties die iedereen nauw aan het hart liggen. Hun enthousiasme is aanstekelijk en zet aan tot meedoen. Voor je het weet wordt het een feestijn van samenzang. Een Flamenco-versie van Born To Be Wild, een akoestische Smoke On The Water, de come-back van Ferre Grignard, en zoveel meer...

Hoe doen ze het? Zo eenvoudig mogelijk. **Akoestisch. Mobiel.** Als **duo of trio**. Je laat ze over-al opduiken. Ze verplaatsen zich, ze hebben **géén elektriciteit** nodig, **géén podium, géén micro's**. Alleen een welwillend publiek. De rest laat je aan hèn over!