

DIE VERDAMMTE SPIELEREI



Die Verdammte Spielerei, dat is het zotste wandelorquest dat ge ooit hebt gezien.
Moedig en kranig marcheren ze door de zaal, over uw plein, door uw woonkamer, door uw
receptie, in uw dromen, door uw tuinfeest, ...
Een unieke verschijning op elk straattheater-festival.

Zie hun laatste TV-optreden = <http://www.youtube.com/watch?v=IYkpbXMzflw>

Boek ze voor uw privéfeest, uw braderij, uw receptie, uw winkelopening, uw viering.
Ook zeer geschikt voor grote events met véél volk. Een paar duizend man schrikt hen niet af...

Ze marcheren fier als een fanfare. Of waggelend als een rij eenden.
Maar verloren lopen ze nooit, dank zij hun immer actieve en zeer oplettende *Herr Kapellmeister*.
Ze hebben een wel zéér verrassend repertoire. Typische fanfaremuziek, maar ook een polka of een
populaire radio-melodie. Een meezingnummer of een roksong.
En altijd wel een of andere gekke verrassing.
Een podium hebben ze niet nodig.
Zien ze een toog ? Ze springen erop.
Zien ze een dansvloer ? Ze gaan erop liggen.
Zien ze een ton, een ladder, een tafel, een zetel ? Wacht maar af wat er gebeurt.
Het zijn steengoede muzikanten, maar een beetje getikt.
Het zijn brave mensen, maar ook een beetje zot.
En is dat niet nét wat je nodig hebt, op uw feest ?

Speelduur : 90 min + pauze(s) – max 60 min pauze in totaal
Langere aanwezigheid, al dan niet met ook langere speelduur, zijn bespreekbaar

BACKLINE bvba
www.liveconcerten.be

tel +32-3-309.30.40
info@liveconcerten.be